

12

In de schoot van mijn moeder



1. In de schoot van mijn moe - der ge - we - ven, als een won - der be - reid,



aan het licht toe - ge - wijd, gaf Jouw lief - de al vorm aan mijn le - ven.

geweven

2. Lang voor ik van Jouw woorden kon weten,
eer de dag nog begon,
ging Jij op als de Zon,
die mijn licht en mijn leven wilt heten.
3. Voordat ik aan het licht ben gekomen
was Jij met mij vertrouwd,
heb Jij mij al gebouwd
en mijn naam op Jouw lippen genomen.
4. In de mond, die nog nauw'lijks kon spreken
is de toon al gezet,
is het lied al gelegd
dat voorgoed door de stilte kan breken.
5. Jij die kleinen Jouw grootheid doet zingen,
laat het lied om Jouw Naam
al mijn dagen beslaan
om de dreigende nacht te bedwingen.

Tekst: Sytze de Vries (1945).
Muziek: Willem Vogel (1920).