

När man väntar mirakel  
Text & musik: Lars Winnerbäck

||: C Csus4 C G F G C G F G :||

Fmaj G  
du kan hänga på låset å vara till hands  
Fmaj Am  
det är ingen som ser dig då  
Dm Am G  
dom vackraste väntar och gör ståtlig entre från ingenstans

och du skulle va trogen och mer i balans  
om det fanns nånstans att gå  
hon försvinner i mörket just när du har förstått att  
det där var din bästa chans

Fmaj C  
å du längtar aldrig hem  
Dm C  
det är ingen där ändå  
Fmaj Dm G  
å när stjärnorna faller ser du chanserna komma å gå

C Csus4 C  
ja, det är som det är  
G F  
det är svårt att bli nöjd  
G C G F G  
när man väntar mirakel  
C Csus4 C  
ja, det är som det är  
G F  
det är svårt att stå böjd  
G C G F G  
inför mindre än mirakel

å du har varit där  
kännt smaken av lust  
innan allt gått upp i rök  
det är det dummaste du gjort  
det är som hämtat ur en sagobok

när du vaknat med en känsla av praktförlust  
på ett golv i nån annans kök  
när du sagt till din vän  
om du söker mig igen  
så sök på efterklok

för du var aldrig där  
innan dörren gick igen  
ja, du kom alltid lite försent  
å det grämer dig än

men det är som det är  
det är svårt att bli nöjd när man väntar mirakel  
ja, det är som det är  
det är svårt att stå böjd inför mindre än mirakel

Fmaj C  
du var aldrig där

Dm C  
men du väntar där ikväll  
Fmaj Dm G  
om hon kommer igen, gör dig redo för nya spektakel

men det är som det är  
det är svårt att bli nöjd när man väntar mirakel  
ja, det är som det är  
G F G C G F G (a) C  
det är svårt att stå böjd inför mindre än mirakel

Utplockad i all hast av Patrik Barrsäter (famme@hotmail.com)

En annan tolkning:

F G  
du kan hänga på låset å vara till hands  
F Am/Am\_add2/Am  
det är ingen som ser dig då  
Dm Am G  
/Gsus4/ G  
dom vackraste väntar och gör ståtlig entre från ingenstans